



Een mysterie..

Ik stond voor een klas van 64 studenten, maar jij viel mij op. Je huid is veel donkerder dan de anderen, je bent mager en je komt schuw op mij over. Terwijl ik naar je kijk, lijkt ik je te herkennen. Misschien heb ik je ooit in de krant zien staan met een wapen in je handen? Je mede studenten hebben je als bijnaam de naam van het Zuid Sudanese leger gegeven, omdat je daar een presentatie over hield tijdens je allereerste vak over communicatie. Dat jij een militair verleden hebt kwam ook in een andere opdracht naar voren waarin je het vak als onderwijzer vergeleek met militair werk, omdat het volgens jou allebei nobel werk is. Je maakt mij nieuwsgierig; wat heb je meegemaakt? Heeft de oorlog je zo schuw gemaakt?

En opeens, tijdens een voorleesopdracht kom je los. Je pakt een boekje met een grote glimlach op je gezicht. Ik zie je zachter worden terwijl je begint voor te lezen. Je leest vol passie! Ik ben blij verrast om te zien dat er diep van binnen een goede leerkracht verscholen zit in jou! God verandert jou en ik zie ernaar uit hoe Hij jou visie en vertrouwen zal geven voor wat er voor je ligt. Al is dat nu nog een mysterie, het ligt in Gods hand.



Vanwege privacy redenen is de student van het verhaal niet op de foto afgebeeld.

Persoonlijk..

Eindelijk weer een nieuwsbrief. Het is alweer veel te lang geleden! Ondanks alle succesvolle verhalen en de enorme groei van ons programma, is het afgelopen half jaar zwaar voor mij geweest. Ziekte, zorgen om ziekte van familie-leden in Nederland en veranderingen binnen ons team in Zuid Sudan, maakte het voor mij ook emotioneel zwaarder om in Zuid Sudan te zijn. In mei ben ik even in Nederland geweest en daar genoot ik enorm van. Na twee weken kwam ik vol energie weer terug in Zuid Sudan, waar ik volop genoot van het lesgeven. Ik kreeg enorm veel complimenten van collega's en studenten. Ik had een gast-studente uit Amerika in mijn klas en zij schreef dat ze de Heilige Geest door mij heen zag stralen. Ik heb in de afgelopen maanden zoveel meer geleerd over wie Jezus voor mij wil zijn en hoe Hij in mij leeft! Alles wat ik nu mag doen in Zuid Sudan kan ik alleen doen door God's genade. Elke dag wordt mijn passie voor deze plek en dit werk duidelijker. Cultuurverschillen blijven lastig, ik probeer mijzelf te trainen om op een andere manier met de emotionele/geestelijke strijd om te gaan en bewust dingen aan God te geven. Ook blijf ik zoeken naar manieren om mijn levens-omstandigheden hier te verbeteren en te voorkomen dat ik weer ziek wordt. Er zit helaas een prijskaartje aan een beter voedingspatroon en meer rust/vakantie. In augustus zal ik nogmaals naar Nederland komen voor een medische keuring, sponsorwerving en het opdoen van nieuwe energie. De maanden September, Oktober en November zijn altijd het meest intensief, dus ik probeer mij daar dit jaar goed op voor te bereiden.



Www.assistinchrist.org/nl

Www.eccollegess.org

Financiële bijdragen voor mijn persoonlijke uitgaven lopen via de organisatie:
International Teams (Ermelo) Banknummer: 1556 67 777 T.n.v. Impact Zuid Sudan.

Bezoek..

Het was 7 uur in de ochtend toen ik met het team vertrok vanuit de campus naar Yei om daar onze studenten te observeren die deelnemen aan onze opleiding voor leerkrachten die al lesgeven op basisscholen. Onze studenten voor dit programma zijn verdeeld over meer dan 15 basisscholen, elke collega ging naar een andere school. Ik bezocht Salaam Primary School waar 8 leerkrachten lesgeven die meedoen aan ons programma. Toen ik aankwam werd ik heel warm ontvangen. De leerkrachten waren heel blij om mij te zien en spraken hun dankbaarheid naar mij uit. Een aantal weken voor mijn komst hadden ze de overheidsinspectie op bezoek gehad en de overheidsinspectie was heel enthousiast over de leerkrachten op de school. Er was hen gevraagd waar zij hun training hadden gedaan en onze studenten hadden eerlijk aangegeven dat ze nog maar net waren begonnen met een training in ECC. De overheidsinspectie was verrast en wilde ECC bellen om ons te bedanken, maar helaas waren wij telefonisch niet bereikbaar. De overheidsinspectie heeft vervolgens een speciale notatie gemaakt over de zichtbare impact van de training van ECC in het onderwijs op basisschool Salaam.

De dag nadat ik de leerkrachten in Salaam Primary School had bezocht, ging ik naar een andere basisschool. Toen ik op die school aankwam werd mij al snel duidelijk dat de 3 leerkrachten die meedoen aan ons programma de enige actieve leerkrachten op de basisschool zijn. In totaal zijn er 150 kinderen aanwezig op de school, maar de meeste klassen hebben geen leerkracht. Tijdens mijn bezoek ontdekte ik dat de aanwezige leerkrachten waren ontmoedigd vanwege de situatie en het gebrek aan een goed gebouw en onderwijsmiddelen. In ons gesprek realiseerden wij ons dat juist deze leerkrachten de mogelijkheid hebben om een verschil uit te maken. Als er 3 goede leerkrachten op deze school aanwezig zullen zijn, zal de school in beweging komen! Het was heel bemoedigend om te zien dat deze hoop ook in de leerkrachten ontstond. Ze zetten door!



Op dit moment trainen wij 55 studenten in het programma voor leerkrachten die al lesgeven op basisscholen en volgend jaar verwachten wij weer veel nieuwe aanmeldingen voor dit programma.



De bovenstaande foto is gemaakt tijdens het verjaardagsfeest van ons 1 jarige buurmeisje Anita.

Jonge Kind Specialisatie..

Elke dag ben ik met het team bezig met het verbeteren van onderwijskwaliteit. Al vanaf het begin van mijn verblijf in Zuid Sudan heb ik het verlangen in mijn hart om mij vooral in te zetten voor onderwijs aan jonge kinderen. Elk jaar heb ik iets nieuws mogen introduceren dat leidt tot onderwijsverbetering op dit gebied, maar er zou nog veel meer kunnen. Volgend jaar hoop ik 2 nieuwe cursussen te geven binnen onze opleiding, hiervoor heb ik een handboek ontwikkeld met lessuggesties voor leerkrachten. Op dit moment heb ik contact met een Oegandese uitgeverij over dit handboek. Het is de bedoeling dat de uitgeverij het handboek van illustraties zal voorzien voor 50 werkbladen, letterkaarten en nummerkaarten. Ook zal de uitgeverij met deskundigen het handboek doornemen en eventueel verbeteren, zodat het een officieel document wordt dat alle leerkrachten in Zuid Sudan kunnen gebruiken. Om dit allemaal te realiseren en het handboek af te drukken voor 200 leerkrachten, is nog een bedrag van 6000 euro nodig.